



Preken- en studiereeks bij het Evangelie volgens Mattheüs

Jezus alleen

Het Koninkrijk van God is een geheim(enis) en Jezus is daarvan het centrum. Maar in Zijn vaderstad wordt Hij afgewezen (13:53v). Dat komt weliswaar niet als een verrassing: Jezus had immers zelf gezegd dat hij door gelijkenissen sprak, zodat het koninkrijk verborgen bleef – behalve voor zij die écht in Hem geloven.

Jezus komt nu steeds meer alleen te staan. Nadat Johannes de Doper gedood is, gaat Jezus alleen in gebed (14:13) om alleen te zijn met de hemelse Vader. De mensen echter volgen Hem en het siert Hem dat Hij bewogen is en hen voedt. Daarna neemt Hij het gebed weer op, Jezus beseft meer dan wie ook dat het uit de hemel moet komen. Op de knieën brengt Hij de hemel dichtbij: Door de verbondenheid met zijn Vader heeft hij de kracht om door te blijven gaan. Want zelfs nu de hete adem van de Farizeeën steeds meer voelbaar wordt, zoekt Jezus actief de gewone, zieke en verloren mensen op. Stilaan worden de grote lijnen van het Koninkrijk van God zichtbaar.

LEZING Mattheüs 13:53-16:12

- Lees het tekstgedeelte een keer helemaal door zonder onderbrekingen
 - Let eens op hoe 'sociaal' Jezus zich gedraagt (alleen, betrokken, afstandelijk, ...)

VRAAG & ANTWOORD bij de tekst

1. Lees 14:13 en 23. Jezus bad vaak en leerde ons met elkaar te bidden (Onze Vader). Toch zien we dat Hijzelf steeds alleen en nooit met iemand samen bidt. Waarom zou Hij dat niet gedaan hebben?

Na het verhaal over Johannes' dood snijdt Mattheüs 3 thema's aan, in twee parallelle stukken. Het eerste speelt zich af in Joods gebied, het tweede voor een deel in niet-Joods gebied (Tyrus & Sidon). Telkens komen deze thema's terug: 1/ overvloed in Gods koninkrijk (spijzigingen), 2/ geloof (of het gebrek eraan) en 3/ God dienen met je hart. Maar in elk van de verhalen is het Jezus die het verschil maakt.

2. Overvloed. Lees 14:16-20 en 15:32-39. Kunnen uit de twee wonderlijke vermenigvuldigingen lessen in ons leven concreet maken: Wanneer mogen wij iets uitdelen in het Koninkrijk van Jezus? Wat is daaraan vooraf gegaan, vanuit welke houding doet Jezus deze wonderen? Vergelijk die houding eens met die van de discipelen.
3. Geloof. Lees 14:22-36 en 15:21-28. Vergelijk het geloof in Jezus van de 12 discipelen met dat van de niet-Joodse vrouw. Welke verschillen of gelijkenissen zie je? Let eens op de verschillende manier waarop Jezus reageert. Op wie lijkt jij het meest?
4. God dienen. Lees 15:1-20 en 16:1-12. Tweemaal geeft Jezus de Farizeeën een serieuze veeg uit de pan. Waarom/wanneer doet hij dat? Wat verwijt Jezus de Farizeeën eigenlijk in deze stukken? Wat kunnen wij daaruit leren?
5. Wij leven vandaag niet meer *in de tijd van Jezus*. Herken je de thema's die hier aangekaart worden, of vind je het moeilijk om dit aan ons leven van vandaag te verbinden? Waarom?