



Preken- en studiereeks bij het Evangelie volgens Mattheüs

Echt of fake?

De Bergrede: ongetwijfeld de bekendste toespraak van Jezus. Mattheüs beschrijft hoe Jezus bij het begin van zijn openbare optreden het woord neemt, nadat hij vaststelde dat een grote menigte hem volgde “uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan” (4:25).

Waarom volgden al die mensen Jezus? Hoewel Jezus nu pas aan het woord komt in dit Evangelie van Mattheüs, gaf Hij ook al daarvoor “onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en kwaal onder het volk” (4:23). De ‘redevoering op een berg’ is dus niet het eerste onderwijs van Jezus, maar misschien wel de meest indrukwekkende tot dan toe.

Velen kennen deze toespraak van naam, en vele erg bekende uitspraken van Jezus vinden we terug in de Bergrede. Maar waarover gaat de Bergrede eigenlijk in zijn geheel? Vele tekstgedeeltes durven hier en daar een eigen leven te leiden, terwijl Jezus misschien iets hele anders voor ogen had.

LEZING Mattheüs 4:23-7:29

- Lees het tekstgedeelte een keer helemaal door zonder onderbrekingen
 - Gebruik hiervoor eventueel een vertaling met een verhalende schrijfstijl (Het Boek, Groot Nieuws, Bijbel in Gewone Taal)

[Als er iets is wat je opmerkelijk vindt of wat je opvalt, noteer dit dan onder in het notitieboekje onder ‘OPMERKELIJK’]

VRAAG & ANTWOORD bij de tekst

1. Lees 5:1-16. Vergelijk de ‘zaligsprekingen’ (1-12) met het gedeelte over zout en licht (12-16). Is het volgen van Jezus eerder iets wat je BENT of eerder iets wat je DOET?
2. Lees 5:17-6:18. In dit lange tekstgedeelte vind je twee belangrijke thema’s: het toepassen van de wet (5:17-5:48) en godsdienstig leven (6:1-18). Met allerlei voorbeelden probeert Jezus één groot probleem aan te kaarten dat bij de Joden heerste. Wat is dit probleem en in welk van de voorbeelden herken jij jezelf?
3. Lees 6:19-34. Jezus is duidelijk als het gaat over eten, drinken of kleden: God wéét dat we die zaken nodig hebben (32). Daarover moeten we ons geen zorgen maken. Toch zijn we erg gevoelig voor ons materiële welzijn. De reden daarvoor vinden we in de tegenstelling tussen het vers helemaal in het begin (19) en op het eind (33). Welke van de twee beschrijvingen past het best bij jouw leven?
4. Lees 7:13-29. In het laatste gedeelte van zijn redevoering legt Jezus uit dat zijn boodschap van levensbelang is. Wat wil Jezus met deze voorbeelden (poort, boom en vruchten, wijze en dwaze bouwer) zeggen tegen de menigte die misschien wel discipel van Hem willen worden? Wat zegt Jezus hierdoor tegen jou?
5. Probeer elk van de vier boodschappen van Jezus zo kort mogelijk te verwoorden.

[‘VRAAG & ANTWOORD’: in het notitieboekje vind je schrijfruimte voor je antwoorden]

Vragen worden steeds geformuleerd op basis van de Herziene Statenvertaling (HSV)