

“13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof én van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, 14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, *namelijk* Christus. 16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.” (Efeziërs 4:13-16 HSV)

1

Wij hebben elkaar nodig ... om
meer op Hem te gaan gelijken, om
te groeien, om te kunnen leven tot
Zijn eer!

2

En God zei: Laten **Wij** mensen maken
naar **Ons** beeld, naar **Onze** gelijkenis...
Gen. 1:26

3

**Wat loste bij Adam in de eerste
plaats zijn eenzaamheid op? ...**

- het feit dat hij een vrouw kreeg
- of het feit dat hij een medemens kreeg

Wat denk jij ?

4

“13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof én van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, 14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, *namelijk* Christus. 16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.” (Efeziërs 4:13-16 HSV)

5

“13 **totdat wij allen** komen tot de eenheid van het geloof én van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, 14 **opdat wij** geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 15 **maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, *namelijk* Christus.** 16 Van Hem uit wordt het **hele lichaam** samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt **het lichaam zijn groei**, tot opbouw van zichzelf in de liefde.” (Efeziërs 4:13-16 HSV)

6

Wij hebben elkaar nodig ... om
meer op Hem te gaan gelijken, om
te groeien, om te kunnen leven tot
Zijn eer!

7

Wij hebben elkaar nodig, als goede
vrienden ... om meer op Hem te
gaan gelijken, om te groeien, om te
kunnen leven tot Zijn eer!

8

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. NBV

Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ, ESV

9

“Vriendschap is een diepe eenheid die zich ontwikkelt als twee mensen, die elkaar in liefde de waarheid vertellen, samen op weg zijn naar dezelfde horizon!”

10

- de kracht van de waarheid
- de kracht van de liefde
- de kracht van de genade

11

Openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde. Wonden door *iemand* die liefheeft, zijn tekenen van trouw, ... Spr. 27:5-6

Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand *weer* terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Gal.6:1

12

**Belijd elkaar de overtredingen en bid voor
elkaar, opdat u gezond wordt.**

Jak.5:16 HSV

**Olie en reukwerk verblijden het hart, zo is de
genegenheid van iemands vriend, vanwege de
hartelijke raad.**

Spr.27:9 HSV

13

**“Ik vertrouw erop dat Hij Die in u
een goed werk begonnen is, *dat*
voltoeien zal tot op de dag van
Jezus Christus. Fil. 1:6 HSV ”**

14