



Preken- en studiereeks bij het Evangelie volgens Mattheüs

# Grijs is geen optie

Mattheüs besteedde veel aandacht aan het aankondigen van de komst van een nieuwe Koning (1 en 2 in de reeks). Die Koning zette zelf de krachtlijnen van zijn koninkrijk in het onderwijs op de berg (3 en 4). Jezus laat zien dat Hij een Hemelse Koning is, met de kracht van God. Die kracht is niet enkel voor zichzelf, maar Hij wil die zelfs aan zijn volgelingen geven, om samen met Hem het Koninkrijk te bouwen (5 en 6).

Het lijkt erop dat het de goede richting uitgaat. Op een paar dwaze opmerkingen na, zijn de mensen vol verwachting, verwondering. Velen verootmoedigen zich en mensen worden veranderd. De wonderen die Jezus doet lijken hun uitwerking niet te missen. Of toch? In hoofdstuk 10 kondigde Jezus zelf aan dat't het koninkrijk niet door iedereen enthousiast zal worden onthaald.

Het koninkrijk dat Jezus verkondigt keert alles ondersteboven. Het is geen aards koninkrijk dat zich vestigt door geweld en verdrukking, maar juist in genade en liefde. Helaas brengt deze ommekeer heel wat menselijke vuiligheid aan de oppervlakte. In dit koninkrijk van nederigheid en vrijwillige gehoorzaamheid begint het licht te schijnen, maar worden ook onze tekortkomingen zichtbaar. Dat roept helaas heel wat weerstand op ... Wie is die Jezus eigenlijk? En wat heeft dat koninkrijk dan wel te betekenen? De eerste verwondering begint plaats te maken voor een kritische houding, want iedereen voelt dat Jezus hun gekende leven wil veranderen? Wie denk Hij wel dat Hij is?

## LEZING Mattheüs 11:1-12:50

- Lees het tekstgedeelte een keer helemaal door zonder onderbrekingen
  - *Let er eens op hoe vaak er sprake is van tegenstelling, tegenstand, negatieve taal, ...*

## VRAAG & ANTWOORD bij de tekst

1. Lees 11:1-19. Johannes twijfelt. Juist hij die eerst met groot geloof en passie de komst van Jezus aankondigde en Hem aanwees als de langverwachte Messias. Hij laat zijn volgelingen eens polsen bij Jezus: "Ben jij het écht?" Waarom zou Johannes twijfelen? Is die twijfel herkenbaar voor jou?
2. Lees 11:20-24 en 12:38-42. Nog niet zo lang hiervoor, waren de mensen vol van Jezus' wonderen (hfst. 8-9). In het bijzonder in enkele steden heeft Jezus de 'meeste krachten gedaan' (Lees bv. in Marcus 1-2). Ook wat later komen enkele Schriftgeleerden hem om nog een teken vragen. Wat kunnen we leren van de reactie van Jezus in deze twee passages?

Het lijkt wel of Jezus bewust de confrontatie opzoekt met de Farizeeën wanneer zijn discipelen aren plukken op de sabbat, of wanneer hij op diezelfde dag een genezing doet (12:1-14), of wanneer Hij zichzelf méér noemt dan de tempel, Jona en Salomo (12:6 & 41-42). Door dit te doen wordt de vraag *wie Jezus is* steeds belangrijker (12:6, 8, 16). De Farizeeën schieten met scherp in 12:22-37 en zeggen dat Jezus helemaal niet van God komt, maar met demonische kracht werkt.

3. Lees 11:25-30. Jezus legt hier uit wat het probleem van de Farizeeën is. Wat is hun probleem precies? Welke waarschuwing ligt daarin voor ons?
4. Lees 12:30. De Farizeeën hadden voor zichzelf alle redenen om tegen Jezus te zijn en ze lieten dat duidelijk merken. Kunnen niet-gelovigen vandaag daarentegen niet gewoon 'neutraal' zijn tegenover Jezus? Waarom wel/niet? En wijzelf?
5. Lees 12:46-50. Jezus eindigt zijn betoog met een opmerkelijk uitspraak, die eigenlijk nog dieper gaat dan alle voorgaande discussies. Hij zet de meeste wezenlijke relatie van ons mens-zijn op z'n kop. Wat zegt deze uitspraak (niet) over onze relatie met Jezus en onze relatie met familieleden (vergelijk met 10:37-39).