



Preken- en studiereeks bij het Evangelie volgens Mattheüs

Kiezen voor wat blijft

“Voorwaar Ik zeg u” (Matth.24:2). De nood van de wereld zijn de weën van een nieuw begin. Jezus toont ons hoe we alles door een profetisch oog moeten leren zien. Vanuit dat inzicht moeten we dagelijks alles beheren wat ons is toevertrouwd. We moeten niet gefocust zijn op ons bezit en op het tijdelijke maar op de zaken die eeuwig blijven. De kruiken moeten gevuld zijn met olie zodat we klaar zijn wanneer het licht ontstoken moet worden als de bruidegom komt (Matth.25:1-13). Dagelijks moeten we leven met de waarden van het Koninkrijk zodat we in het oordeel stand kunnen houden (Matth.25:31v).

Jezus beweegt behendig tussen het ‘hier en nu’ van Gods koninkrijk en het Eeuwig Koninkrijk dat volgt op het laatste oordeel. Op verschillende manieren legt hij ons uit hoe ons leven van vandaag gedreven moet zijn door onze blik op de toekomst.

LEZING Mattheüs 24:1-25:46

- Lees het tekstgedeelte een keer helemaal door zonder onderbrekingen
 - Gebruik hiervoor eventueel een vertaling met een verhalende schrijfstijl (Het Boek, Groot Nieuws, Bijbel in Gewone Taal)

VRAAG & ANTWOORD bij de tekst

1. **Wees Alert!** Lees ,24:24-28, 24:44-46, 25:12-13, 25:40
De tijd waarin we leven is heel complex. De beschrijving van Jezus lijkt toch wel sterk op wat wij nu ervaren. Wat voor houding probeert Jezus (in ons) op te wekken door zijn manier van spreken?
2. **Kies voor!** Lees 24:12-13, 24:46, 25:8-9, 25:23
Het complexe leven zal ons vaak in problemen brengen. Onze keuze bepaalt dan de richting van ons leven. Waar moeten we voor kiezen?
3. **Kies tegen!** Lees 24:6-8, 24:36-39, 25:1-3
Jezus neemt zijn tijd uitgebreid zijn tijd zijn om zijn volgelingen voor te bereiden op de toekomst. Met enkele duidelijke voorbeelden wil hij hen waarschuwen. Probeer voor jezelf zo concreet mogelijk te omschrijven welke houding je moet proberen te vermijden.
4. **Wat blijft?** Lees 24:29-31, 24:35, 25:23, Matth.25:46
Er komt een oordeel, daar is Jezus duidelijk over. Dat zal het einde zijn voor alle dingen zoals we die nu kennen. Wat houdt toch stand? Is dat bemoedigend, of juist niet?
5. **De vreugde die voor ons ligt!** Lees 25:13, 31-46
Hoe kunnen we standhouden als het zwaar wordt? Jezus geeft ons een haalbaar vooruitzicht. Spiegel jezelf eens aan deze teksten: geven ze je moed? Waarom (niet)?