





Koninkrijk van de Vader

1. Je mag een 'NIEMAND' zijn
 - je bent een kind van de Vader
 2. Je hoeft geen 'EER' van mensen te krijgen
 - de Vader ziet en beloont jou
 3. Je hoeft je niet veilig te voelen dmv geld
 - de Vader zal geven wat je nodig hebt
- ENKEL ZO zal je bij Gods koninkrijk horen